

Mensen over Martinus

Geert Gabriëls, wethouder in Weert met in zijn portefeuille onder meer cultuur



Foto: Irene van Wel

Hét herkenningspunt van Weert

“Weert is een concentrische stad met de Martinuskerk in het centrum. Omdat Weert relatief weinig hoogbouw heeft, torent de Martinus boven de stad uit. Je ziet de toren al van verre. Vroeger, toen ik studeerde en in het weekend met de trein terug naar Weert kwam, was de Martinus het eerste dat ik van Weert zag. Het gaf me een gevoel van thuiskomen. Ik ben geboren en getogen in Weert, maar vanaf dat moment ben ik de Martinus pas echt gaan waarderen. En nog steeds is het luiden van de klokken en het spel van de beiaardier voor mij herkenbaar en geruststellend.” Lees het hele interview.

Ik vind dat de Martinuskerk meer credits verdient dan hij nu krijgt. Het is eigenlijk een heel bijzonder gebouw. Hij behoort tot de top 100 van rijksmonumenten en er zijn zoveel verhalen aan verbonden. Die zijn te weinig bekend. De inwoners van Weert zijn onvoldoende trots op hun kerk. Het is als het ware een schoner slaapster die wakker gekust moet worden.”

“Weert heeft veel onontdekte pareltjes. Dat zijn monumenten maar ook de prachtige natuurgebieden die de stad omgeven. Dat die niet overlopen worden door toeristen, heeft natuurlijk z’n charmes. Maar ik hoop toch dat meer mensen ook van buiten Weert in de toekomst het materieel en immaterieel erfgoed van de stad gaan ontdekken. Laten we eerlijk zijn. Dat genereert inkomsten waarmee we die monumenten kunnen onderhouden. De kerk moet daarvoor meer uren dan nu open zijn voor bezoekers.”

“Op de Oude Markt vormen de kerk, het oude stadhuis (nu museum) en de waterput een drie-eenheid. Het museum ondergaat momenteel een ingrijpende verbouwing. De oude waterput wordt

niet opgebouwd maar zal wel herkenbaar zijn. Er is een lichtplan gemaakt die deze monumenten ook in het donker moet laten stralen. De Martinus is dan vanuit de trein een prachtig lichtbaken. Ik verheug me erop. Ik vind de Oude Markt een pareltje. De verbinding aan de rechterzijde naar de Oude Schut is ook heel mooi. Aan de linkerzijde zag ik liever een groene zone en geen parkeerplaatsen.”

‘Mijn wens voor de toekomst is meer trots bij de Weertenaren voor hun Martinuskerk. De Stichting Martinus Monument verdient meer vrienden; ook mensen die hun steun geven niet vanuit religieus oogpunt maar vanwege het monumentale karakter van de kerk.’”